



Nieuwsbrief

inhoud:

Voorwoord	1
Kalender	2

Lieve kinderen,
Geachte ouders en verzorgers,

En dan is het ineens de laatste schoolweek. Dit jaar is zo snel omgevlogen. Ik weet nog goed hoe we vorig jaar het jaar afsloten. De Ouderraad had fantastisch grote luchtkussens aan laten slepen en de kinderen vermaakten zich er prima op. Zelfs enkele leerkrachten durfden de challenge aan op een van de banen. Gaaf om te zien hoe kinderen naast leerkrachten strijden en samen plezier hebben. Dat is toch wel iets dat onze school typeert. De saamhorigheid, het samen werken en spelen. Leerkrachten die keihard werken om het kinderen naar de zin te maken en kinderen onderwijzen om het beste in ze naar boven te halen. En daarnaast de kinderen die genieten van die aandacht en begeleiding. Die een stapje harder willen lopen voor zichzelf en voor hun juf of meester. Niet omdat het moet, maar omdat het leuk is om samen aan één doel te werken.

We zijn een speciale school. Niet alleen omdat we een SBO zijn, maar vooral omdat die cultuur en saamhorigheid zo natuurlijk aanwezig zijn. Je zag die saamhorigheid ook heel duidelijk tijdens het afscheid van juf Cobi. In één ochtend werd een fantastisch muzikaal spektakel ingestudeerd met alle kinderen. 's Middags werd dat buiten nog even goed geoefend in de brandende zon. En aan het eind van de middag werd er een fantastische show opgevoerd door alle kinderen en juffen en

meesters van school. Voor juffrouw Cobi en een groot aantal aanwezige ouders en genodigden. Niemand die er de kantjes vanaf liep, niemand die liep te treiteren, niemand die mopperde over de warmte. Nee, alleen kinderen die zich voor meer dan 100% inzetten en zichtbaar genoten van de show die ze zelf opvoerden. Dat maakt onze school heel speciaal. Dat gebeurt echt niet op iedere school. En daar mogen we heel trots op zijn. Trots op elkaar en trots op onszelf.

Afscheid nemen doet een beetje pijn. Dit jaar nemen we afscheid van twee vaste en goede collega's en juffen. Juf Cobi, juf lezen, gaat met pensioen en hangt haar schooltas aan de wilgen. Ze gaat genieten van een hele lange vakantie. We zullen haar enorm missen.



Ook vertrekt juf Saskia uit ons midden. Zij heeft een nieuwe uitdaging elders gevonden. Voor haar geweldig, maar wij nemen met gemengde gevoelens afscheid. Na een lied en rap werd ze in de bloemetjes gezet en 's avonds door het team uitgezwaaid tezamen met de kinderen van groep i.



We wensen beide juffen een mooie nieuwe tijd toe. Gelukkig komt er ook nieuw bloed de school binnen. Juffrouw Annemarie, de nieuwe juf van groep 6 (G) komt ons team versterken. Nog enkele kleine gaten in de bezetting zijn niet opgevuld, maar dat zal in de vakantie vast goedkomen.

Goed nieuws was er voor juffrouw Wendy, de onderwijsassistent van onze huidige groep F. Zij mag komend jaar ook bij ons blijven en zal samen met juffrouw Coby groep A-B gaan draaien. A-B? Ja. Ook komend jaar gaan we weer aan de slag met een combinatiegroep voor de jongsten van onze school. Heel fijn. Het nieuwe jaar zal in opzet niet heel anders worden dan afgelopen jaar. Er zijn weliswaar wat wisselingen in de leerkrachten-bezetting, maar de grote lijnen blijven hetzelfde. De grootste verandering

vindt plaats binnen de groepen zelf. Er komen nieuwe kinderen op school bij, de meeste kinderen schuiven door naar een andere juf of meester en onze huidige eindgroepers gaan de school verlaten.

Afscheid nemen doet een beetje pijn. Het uitzwaaien van de eindgroepers is altijd een emotionele beleving. In de afgelopen jaren hebben we ze zien groeien. Letterlijk en figuurlijk. Sommige kinderen torenen ruim boven ons uit. Maar ook in hun kennen en kunnen zijn ze gegroeid. Zelfstandiger geworden, verantwoordelijker, vaak ook socialer. We gaan ze missen. Maar het is goed dat ze verder gaan. Een nieuwe school wacht op ze. Een mooie toekomst.

Via deze weg wensen we alle schoolverlaters een mooie toekomst toe, een leuke schooltijd op het voortgezet onderwijs en een onwijs gave zomervakantie.

Maar dat laatste wensen we ook aan iedereen toe. Geniet ervan, wat je ook gaat doen. Rust lekker uit, doe leuke dingen, maak deze vakantie tot een goede vakantie.

Tot na de zomervakantie!

Bernard van Gils
Directeur



Kalender

- 4 juli Musical groep I
Afscheidsavond groep I
Juffrouw Julia jarig
- 5 juli Stoeltjes passen
Nieuwsbrief 11 komt uit
- 6 juli Laatste schooldag
12.00 uur zijn de kinderen uit
- 7 juli t/m 19 aug Zomervakantie

- 20 aug Eerste schooldag

Palet

